

Gelukkig de mensch die zoo te werk gaat gelijk hij
begeert te zijn in het uur van den dood.

Navolging van Christus.



Bid voor de rust der ziel

van Mijnheer

OCTAAF DE WOLF

weduwnaar van Mevrouw

SIDONIE CAROBEL

geboren te Zegelsem den 30 April 1864. en er
godvruchtig overleden den 26 Augustus 1941.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van 't Genootschap der Xaverianen.

Een deugdzaam leven eindigt met een zalig afsterven.

De dierbare overledene was een voorbeeldig kristen,
een rechtzinnig man, in wiens hart en woord geen
't minste bedrog was te vinden. Hij heeft het einde van
zijn sterfelijk leven met de grootste kalmte te gemoet
gezien en zich wel bereid om vóór Gods rechterstoel te
verschijnen. Hij vroeg aan Onzen Lieven Heer om te
mogen sterven. Hij zal eeuwig in God leven.

Octaaf was het toonbeeld voor al zijne medebroeders-
Xaverianen. Zoo lang hij kon, ontving hij maandelijks
de H. Sacramenten en woonde stipt de vergaderingen
bij van 't Genootschap. Nu is het uur zijner belooning
geslagen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, broeder en zuster,
ik dank u voor de goede zorgen. Volgens zijne belofte
zal de goede God het u loonen. Ik sterf gaarne. Ik
wacht met moeder op u in den hemel. Vergeet ons in-
tusschen niet in uwe dagelijksche gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!

300 dagen afaat.

Nederbrakel Druk. Wed. O Surdiacourt.