

Wij hebben hem zoozeer bemind tijdens zijn leven, nooit zullen wij hem vergeten.



TOT DUURBAAR AANDENKEN

van Mijnheer

PIETER DE WOLF,

echtgenoot van Mevrouw

HONORINE NEYBERGH.

Hoofd-onderwijzer der gemeente-school
van Nederbrakel

*geboren te Opbrakel, den 15 September 1851
en overleden te Nederbrakel, den 30 Juli 1913.*

Voorzien van de HH. Sakramenten
der stervenden.

Al het volk was in diepen rouw bij zijn afsterven, en beweenden hem langen tijd.

Hij was een man van karakter, die hielp waar hij helpen kon en steeds gereed stond wanneer iemand zijne diensten inriep.

Hij was openhartig, zonder de minste geveinsdheid. Men verkleefde zich aan hem en schonk hem zijn vertrouwen, gelijk hij zelf het aan anderen schonk.

Hartevorming, geestverlichting,

Andren leiden in die richting :

't Onderwijs der jeugd ;

Steeds uit alle zijne krachten

't Goede en 't eedle te betrachten

Was zijn grootste vreugd !

Mijne duurzame echtgenoote, mijne geliefde kinderen en vrienden, Vaartwel !

R.

I.

P.

.....
Everbeke, druk. Depessemier