

Bij den Heer is barmhartigheid en overvloedige
verlossing. Ps.



BID VOOR DE ZIEL
VAN ZALIGER

Roger DE WOLF

ECHTGENOOT VAN

Maria-Delfina VAN DROOGENBROECK

*geboren te Berlaere, den 5 Februari 1909, en
schielijk overleden te Lessen, den 24 Maart 1939.*

Hij was een voorbeeldige en trouwe echtgenoot, een goede vader, die altijd bekommerd was met het geluk van zijn huisgezin. Door zijn rechtschapen, openhartig en blijmoedig karakter verwierf hij de genegenheid van allen die hem kenden.

In den bloei der jaren en te midden zijner bezigheden heeft de dood hem verrast.

Het is een heilzaam en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden. Mach.

Duurbare echtgenoote en kind, wreed is de slag die u treft, onverwachts word ik uit uw midden gerukt. Laat onze liefde niet eindigen met de dood, maar blijf ze mij betoonen door mij immer in uwe gebeden te gedenken. Bedaar uwe smart en stel uw vertrouwen op God, bij Hem zult gij steun en sterkte vinden.

Beminde ouders, broeders, zusters en bloedverwanten, hard en pijnlijk is onze scheiding. Gods H. Wil geschiede. Weest mij allen in uwe gebeden indachtig. Tot wederziens bij den Heer.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust. (7 j. en 7 q. afl.)

Druk. Gezust. Couck, G. Gezellestr. 13, Denderleeuw