

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**ROSALIE DE WOLF**

WEDUWE VAN

PETRUS DE TEMMERMAN

*Geboren te Opbrakel*

*den 8 Mei 1834 en er godvruchtig overleden*

*den 27 Juli 1913.*

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

**G**elukkig en voorzichtig de mensch die tracht te zijn gedurende zijn leven, gelijk hij begeert van God gevonden te worden in de uur zijner dood.

Nav. Chr.

Veel ondervinding is de kroon der ouderlingen; hun roem is de godvreezendheid. Want wie den Heer vreest, zal vertroost worden op het einde van zijn leven; hij zal gezegend worden op zijn sterfbed.

Vreezen wij niet te sterven, want eene onsterfelijke kroon verwacht ons.

Bemide kinderen, dank voor uwe zorgen nu ga ik naar den Hemel waar ik u uit ganscher herte blij beminnen, tot wederziens dan, ondertusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in u. 300 d. afl,

R.

L.

P.

Nederbrakel Drukk. We O. Van Nieuwenhove.