

De rechtvaardige al sterft hij vroegtijdig, zal de eeuwige rust genieten. Boek der wijsb.

Ter zaliger † gedachtenis van

SIDONIA DE WOLF

echtgenoot van

OSCAR DELESTRÉE,

*geboren te Sarlardinghe, den 8 Januari 1894
en aldaar overleden den 26 December 1931*

Voorzien door de laatste HH. Sakramenten

De vreugde van ons hart is verdwenen; de kroon is van ons hoofd gevallen; daarom is onze ziel bedroefd en zijn onze oogen verduisterd.

Zij, de troost en de steun in den harten strijd des levens, de trots en het geluk van haren echtgenoot en de zoo onmisbare schutsengel van haar dierbaar kind, is door een nietig onverwacht toeval, plotselings aan onze liefde ontrukkt.

God, de Gever van alle goed, heeft ze weggenomen, nog in den bloei harer jaren; dat zijn heilige wil gezegend zij!

Mijn lieve echtgenoot en teerbemind kind, pijnlijk was ons zoo vroegtijdig scheiden doch eeuwig is mijne liefde die ik u toedraag. Troost u in den Heer, die nooit de zijnen verlaat. Van uit den hemel blijf ik met u, en zal bij God, samen met u steeds waken op ons dierbaar kind; blijft mij ook indachtig in uwe godvruchtige gebeden

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

R. I. P.

.....
E verbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt