

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN

MARIA DE ZITTER

Dochter van

Ivo en Mathilde Van Der Bruggen

geboren te Oprakel,
den 2 December 1883, en er godvruchtig overleden
den 15 Februari 1916.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was lid van de Congregatie,
van den 3^{en} Regel en van den wekelijkschen Kruisweg.

De dood is een zoete slaap voor de vrienden van
God: Zij is de deur van het eeuwig leven, het begin
der rust en de ingang van de wondere woonplaats
des Hemels. St. Bern.

Zij was goed en menschlievend, ingetogen en zedig. Geheel haar leven heeft zij uitgeschenen door hare minzame manieren, haren deftigen omgang met de menschen en hare groote godvruchtigheid

Ik heb mij gansch aan U toegewijd o onbevleete
Maagd, op U stel ik ook mijn betrouwen. H. Ep.

Weent niet over mijne dood, duurzame Ouders,
Broeders en Zusters, onze scheiding zal niet langdurig zijn, wij zullen elkander wederzien. Intusschen zijt mij indachtig in uwe godvruchtige gebeden

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, JOS. RADYS-GALLE, Drukker.