

Dat de Engelen u naar het Paradijs geleiden  
de martelaren bij uw aankomst u opnemen en  
brengen in de heilige stad Jeruzalem.

Officie der Begrafenis

Bid voor de ziel † van zaliger

**ADOLPHE D'HAENENS**

Echtgenoot van **Brigitta GOSSE,**

Geboren te Sarlardinge, den 26 September 1869  
en overleden te Everbeek, den 13 Juli 1938.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

---

Hij was een man eenvoudig en oprecht van  
harte, vreesde God, vluchtte het kwaad en vol-  
harde in onschuld. Job 2, 3.

Om martelaars te zijn, hebben we noch zwaard  
noch vuur noodig; het is genoeg verduelig te  
zijn in het lijden. H. Greg.

De rechtvaardige sterft, maar sterft gerust:  
zijn dood is kostbaar, omdat ze een einde stelt  
aan het lijden, de deur is des hemels en het be-  
gin der volmaakte rust. H. Bern.

Beminde echtgenote, heb dank voor uw  
liefderijke verzorging. Lieve Kinderen en  
Kleinkinderen, mijn zegen blijve altijd over u;  
de zegen des vaders versterkt het geslacht der  
kinderen. Eccl. 3, 10 en 11.

Duurbare Broeder, Zusters en bloedverwan-  
ten, ik vertrek uit deze wereld waar ik zoo-  
veel geleden heb; vergeet me niet in uw ge-  
beden. H. Ant.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

---

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt