

In vrede is zij gestorven na de volheid der jaren bereikt te hebben. Gen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

COLETA D'HAENENS

weduwe van Mijnheer

MARIEN PIEYNS

geboren te Oprakel, den 9 April 1837 en overleden te Nederbrakel, den 2 Juni 1919.

Versterkt door de HH. Sakramentender stervenden.

Hare wegen waren vreedzaam.... Zij was eene vrouw van geloof, godsdienstig, rechtzinnig van hert en het kwaad schuwend. Job. I.

De dood is een zoete slaap voor de vrienden van God, zij is de deur des levens, het begin van onze rust, de ingang der wonderbare woonplaats des hemels. H. Bern.

O hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft... als men eene teedere godsvrucht heeft gehad tot het Hert van Dengenen die eens onzen Rechter moet zijn. H. Aug. H. Marg.

Tot wederziens lieve Kinderen, Bloedverwanten en Kennissen, ik sterf maar mijne liefde voor u sterft niet, hierboven zal ik u beminnen, zooals ik u op aarde heb bemind. (Joann. Berckmans.) God loone en zegene u, lieve Kinderen, gij hebt mij ten allen tijde met liefde en zorgen omringd. Duizendmaal dank. Vergeet nooit uwe moeder en blijft steeds deugdzaam en kristelijk. Tot hierboven.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.