

« Heer, roep mij tot U in het stervensuur, opdat ik met de engelen en de heiligen U love in eeuwigheid ! »
S. Ignatius.

BID VOOR † DE ZIEL

van Juffrouw

ELODIE D'HAENENS

dochter van wijlen Pieter Francies
en van Florentine Van Ongeval

geboren te Delftinge, de 27 Juli 1875 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Sint Martens-Lierde, de 15 Januari 1949, voorzien van de H. H. Rechten en de Pauselijke Zegen.

Weinigen hebben als deze overledene zulk een bewogen levensloop gekend. Maar weinigen ook, hebben zo trouw als zij, de verknochtheid bewaard aan de godsdienst van haar jeugd en van haar vaders. Het verblijf in vreemde landen en de aanraking met de meest verscheiden talen en volkeren, verre van haar tot wankelen te beproeven, versterkten haar eerder in de christelijke levenswijze, omdat zij daarin alleen het stevig houvast vond, midden al de onstandvastigheid van de tijdsomstandigheden. Met Sint Paulus mag zij zeggen : « Ik heb mijn levensbaan geeindigd, de goede strijd gestreden, mijn geloof in gaafheid bewaard. »

II Timoth.

Nooit heeft zij andere inzichten gekend dan zich in dienst te stellen van hen die op haar beroep deden. Daarom was zij bij de familie, die haar in vertrouwen nam, gewaardeerd en bemind. Nog onlangs uit Zuid-Amerika teruggekeerd, hoopte zij hier in het geboortedorp een welverdiende rust te genieten. God echter heeft er anders over beschikt: Hij vond haar waardig voor de hemel.

Dierbare bloedverwanten en Familieleden, ik dank U omdat ge mijn laatste levensmaanden door uw zorg en toewijding, gelukkig hebt gemaakt. Moge de Heer U lonen en vergelden.

Maria, hulp der christenen, bid voor mij.

Drukkerij Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.