

Gelukkig en wijs is de mensch die altijd zoo leeft, gelijk hij wenscht dat de Heer hem in zijn uiterste vinde.

Th. à Kem.

Bid voor de ziel † van Mevrouw

MARIE BERTHA D'HAENENS,



Echtgenoot van **OMER DEKONINCK,**

Geboren te Everbeek, den 3 Februari 1890 en er godvruchtig overledenden 27 November 1939.

Versterkt door de HH Sacramenten der stervenden

Zij was een eenvoudige, rechtschapen en godvreezende vrouw. Die met haar leefden hebben de goedheid van haar hart en de schoonheid harer ziel bewonderd en betreuren weenend haar afsterven.

Job I

Zij heeft met verduldigheid de pijnlijkheden harer ziekte verdragen, wel wetende dat men door veel lijden het rijk der hemelen moet binnentreden.

H. Paul,

Vaarwel, beminde echtgenoot en kinderen, broeders en zusters; ik had nog langer willen bij u blijven: Gods wil geschiede. Wij zijn echter maar gescheiden voor eenigen tijd; eens zullen wij vereenigd zijn om niet meer te scheiden. In afwachting dank ik hen die mij zoo liefderijk verzorgd hebben.

Jezus, Maria, Jozef. 7 jaren en 7 q. afl.

Everbeek druk Depessemier Vander donckt