

1993



TOT ZALIG HERDENKEN

van

ROBERT D'HAENENS

teergeliefd Kindje van

Cyriel en Julie Van De Pontseele

geboren te Delftinge, den 1 Mei 1922 en er aan de
liefde zijner ouders ontrukkt den 30 December 1923.



Treurge Moeder, droeve Vader,
 Grievend snijdt het zwaard der smart,
 Wilt gij weent bij 't zielloos kindje,
 U door 't bloedend Ouderhart.
 Vast ge hebt een schat verloren
 In dit aardsche tranendal,
 Maar ten past niet God te vragen
 Waarom Hij dien slag beval ...
 Jezus minde u w minlijk Kindje
 En Hij zond zijn Englen neer
 Om dien perel weg te nemen;
 Doch Hij nam slechts 't zijne weer...
 Zie, hoe ginds nu, vrij van lijden
 't Lieve Kleintje feeste viert
 En met de Engeltjes daarboven
 Jezus schoonen Hemel siert.
 Hoort tot U allen spreken
 Hoort, hoe 't denkend U begroet:
 « Ouders » - zegt net - « waarom weenen ? »
 « 't is bij Jezus hier zoo goed : »
 « 'K vraag Hem dat Hij U beloone »
 « Voor de zorgen mij gedaan »
 « En dat ge ook eens als een Engel »
 « Aan Zijn zijde moget staan. »
 « Zucht niet langer dan mijn Vader, »
 « Moeder lief, en ween niet meer : »
 « Eens vindt gij, bij d'Englen samen, »
 « Mij in 's Heeren Hemel weer. »

Drukk. O. Surdiacourt-Blofamaert, Nederbrakel.