

Wees mijn lot indachtig, want zoo ook zal het
uwe zijn : morgen voor u, heden voor mij.

Thomas a Kemp.

†

ZALIG AANDENKEN VAN
van Mevrouw

Rosalie DHÆENENS

echtgenootte van Mijnheer

François De Backer

geboren te Delftinge, den 31 Juli 1866,
en er godvruchtig overleden den 8 Februari 1941,
versterkt door de H.H. Sakramenten.

De dood verrast nooit dezen die wel geleefd hebben : zij zijn altijd bereid en verwachten hem op alle stonden. De diep betreurde overledene die zoo schielijk uit ons midden werd weggerukt, behoorde tot dit getal : van haar kindsheid af, heeft zij (od gevreesd en zijn geboden onderhouden, het voorbeeld gegeven van een levendig geloof en een grondige godsvrucht.

Zij was zacht en zedig van gedrag, nauwkeurig op haar plichten en gansch verkleefd aan haar man.

Dierbare Echtgenoot, onverwachts is de scheiding en hard de slag die U treft, doch het is Gods H. Wil : Zijn H. Naam zij gebenedijd ! Mijn hart blijft bij U, want het zal U steeds beminnen tot wij eens voor eeuwig vereenigd zijn. Beminde Bloedverwanten, vaarwel ! en bidt voor mij.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.a.

.....
Druk, Pieraert, Brugstraat, 25 Geeraardsbergen