

Lijd met Jesus en voor Jesus, indien gij met
Jesus heerschen wilt. Nav. 2. I.



Bid voor de Ziel

VAN

PAULINE D'HAENENS

Echtgenootte van

LEO LAUWERS

geboren te Opbrakel

den 12 Januari 1840 en ergodvruchtig overleden
den 28 Februari 1906.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Het is aangenaam en zoet te sterven wanneer
de stem uws gewetens u zegt dat gij uw gansche
leven voor den Heer hebt overgebracht!

Haar levendig geloof bezemde haar den groot-
sten afkeer in voor de minste zonde... Zij bewaarde
altijd die Christelijke eenvoudigheid, klaar bewijs
van hare zuivere ziel... ook iedereen aanziet haar
afscheid van dezen wereld, als eene verwisseling
met het eeuwig leven des Hemels. (Aug.)

Zij had bij eenieder een zeer goeden naam om-
dat zij God vreesde; en niemand sprak van haar
eenig kwaad. (Judith. 8. 8.)

O Maria, als mijne ziel deze wereld verlaat,
kom haar te gemoed en neem haar op uwe armen
en wees voor haar de ladder en de weg ten hemel;
verwerf haar de vergiffenis bij God en de eeuwige
rust (H. Bonav. Psalt. B. V. Ps. 113.)

Mijn duurzame Echtgenoot, bedroef u niet, heb
hoop, troost u bij de zalige gedachte van ons aan-
staande wederzien hierboven in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadrag.)

Mijn Jezus barmhartigheid! (300 dag. afl.)

R. t. P.

Drukk. Jos. RADYS-GALLE, Nederbrakel.