

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**CLOTHILDE D'HAESE**

weduwe in eerste huwelijk van

**HENRI DE COUVREUR**

en in tweede huwelijk van

**PETRUS VAN DER BEKEN**

geboren te Oprakel, den 26 April 1836 en overleden  
te Nederbrakel, den 12 December 1918.

*Versterkt door de HH. Sacramenten derstervenden.*

ZIJ WAS LID DER DERDE ORDE VAN DEN H. FRANCISCUS.

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de  
wegen der rechtvaardigheid gevonden worden.

Prov. XVI.

Zij was eene zorgvuldige moeder en de liefde die  
zij aan hare kinderen toedroeg, sloot de liefde niet  
uit die zij aan God verschuldigd was. Van hare  
kindsheid af opgevoed in de deugd en in de vrees  
des Heeren, heeft zij standvastig het goed beoefend  
en tot het einde van haar leven den rechten  
weg bewandeld.

H. Greg. Naz.

Vergeet nooit, mijne kinderen, hoe God over mij  
beschikte. De pijnen en ziekten als men die verdu-  
dig lijdt, volmaken de kroon welke God ons be-  
reidt in den hemel. — Houdt u altijd bereid om voor  
God te verschijnen, want de dood komt als wij er  
minst aandenken.

(Job. H. Alph.)

Mijne duurzame Kinderen en Kleinkinderen leeft  
in de vrees des Heeren ; onderhoudt mijne verma-  
ningen en volgt mijne voorbeelden. Stort op mijn  
graf geene nuttelooze tranen maar dat uwe gebeden  
en goede werken mij vergezellen tot voor den  
troon van God waar wij elkander zullen wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.