

Bernhertige Jezus geef aan de zielen des vage-  
vuurs de eeuwige rust. 300 d. afl.

†  
TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN  
**Emma-Maria D'HAESE**

dochter van wijlen  
**AUGUST en CONSTANTIA SCHAMP**

geboren te Segelsem den 20 Februari 1885  
en aldaar overleden den 26 November 1909  
versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Lid der congregatie van O.L.V.,  
den Derde Regel en den Wekelijkschen Kruisweg.

Hare ziel was aangenaam aan God, daarom heeft  
Hij zich gehaast haar tot een beter leven te roepen.  
Met eene volkomene onderwerping aan Gods wil  
en eene engelachtige verdujdigheid heeft zij de  
pijnen harer lange ziekte onderstaan, wel wetende  
dat wij langs den weg der beproevingen den hemel  
moeten binnen treden.

Heer, weinige dagen geleden hebt gij onze lieve  
moeder gevraagd, nu onze goede zuster, wij geven  
ze U zonder morren en aanbidden uwen Heiligen  
Wil.

Van hare kindsheid af, o Maria, had zij zich aan  
U toegewijd. Zij was uw kind toon dat Gij hare  
Moeder zijt. Voor de kinderen van Maria staan de  
deuren des Hemels open. H. Bern.

Lieve Broeders, lieve Zusters, weent niet alsof ik  
dood ware en weent niet gelijk deze die geene hoop  
hebben, ik leef in den Hemel met de reien der  
Maagden bij Dengene dien ik op aarde uit gan-  
scher hert heb bemind.

Zoet Hert van Jezus op U stel ik mijn betrouwen.  
(300 dagen afl.)

Zoet Hert van Maria wees mijn heil.  
300 d. afl.

---

Maria-Hoorebeke, J. De Clippele-Van Wymeersch