

BID VOOR † DE ZIEL VAN

VAN MIJNHEER

EMIEL = JOZEF D'HAESE

ECHTGENOOT VAN

Mevrouw ELISA FLAMANT

**Griffier bij het Vrederecht
des kantons Audenaerde,**

lid van vele Maatschappijen en broederschappen.
geboren te Audenaerde den 8 December 1871 en aldaar
godvruchtig overleden den 7 Februari 1921.
Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Het geheugen van dezen man zal in zegening blijven. (*Eccl.44.*) Want hij is voorbijgegaan al weldoen. (*Luc.*) Van kindsgebeente leerde hij van zijne doorchristelijke ouders den Heer vreezen en week af van de wegen van het kwaad. (*Tob.*) Het verstand werd hem geschonken en de geest der wijsheid woonde in hem. (*Sap*) Wijsheid maakt den mensch eenvoudig in gedachten, veelvuldig in werken, onberispelijk in het gedrag; (*id.*)... schrandere, beredend en oprecht; genegen tot het goed, vijandig aan het kwaad; beleefd, goedgehartig; in een woord de wijsheid is de bron van alle deugd en vermogen; (*ib.*)... omdat zij is een straal van het eeuwig licht, een spiegel van Gods grootheid en een beeld van zijne goedheid. (*ib.*)

O Maria, mijne allerheiligste Moeder, gij weet het, 't is op U, dat ik naast Jesus, al het betrouwen mijner eeuwige zaligheid heb gesteld: spreek dan ten beste voor mij bij uwen goddelijken Zoon.

Vaartwel en heb moed, duurzame Echtgenoot, werp al uwe bekommernissen in den schoot des Heeren: Hij zal voor u zorgen. - Vaartwel, mijne lieve kinderen; ik smeed u, door onzen Heer Jesus-Christus, door de liefde van den H. Geest, door de liefde die gij uwe brave moeder verschuldigd zijt, vergeet mijne vermaningen niet; gij weet hoe ik niet nagelaten heb u in alles wat voordeelig was te onderwijzen. (*Act.*) - En gij, mijne brave broeders en zusters, hebt dank voor de goede zorgen waarmede gij, maanden lang, mij hebt omringd; volherdt altijd in de vrees des Heeren en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U!