

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

† Bid voor de ziel †  
van Mijnheer

**FRANS D'HAESE**

zoon van

**JOZEF EN ELODIA DE BACKER**

geboren te Nederbrakel, den 11 Augusti 1912 en  
godvruchtig overleden te Audenaerde den 12 Oct. 1931.  
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Hij was leerling aan het Koninklijk Muziek-  
conservatorium van Gent. — Onderbestuurder van  
de muziekmaatschappij "De Eendracht ... — Lid van  
den bond van het H. Hart en van het genootschap van  
den H. Franciscus-Xaverius.

Opgevoed in Christen geest en deugd, heeft hij  
eenvoudig en kloekmoedig zijn plicht als christen jong-  
eling gekweten; — Zijn minzaamheid, zijn observa-  
digheid, zijn goedhartigheid en wilskracht, gesteund  
op grondige godsvrucht, deden een veelbelovende toe-  
komst verwachten, en kenmerkten hem als koene  
voorstander der goede werken.

Levendig nog staan in ons geheugen de deugden  
van hem wiens dood we betreuren. — De dood ont-  
trukte hem aan de liefde zijner ouders en vrienden,  
zijn schoone ziel vloog ten Hemel om te ontvangen  
uit de handen van den Heer het loon der deugden  
en goede werken, om er in eeuwigheid te zingen het  
lied van het Lam Gods, het Lam zonder vlek.

Duurbare vader en moeder, ik had het niet ver-  
wacht u zoo vroegtijdig te moeten verlaten; ik leefde  
gaarne omdat ik u zoo teer beminde... Doch helaas!  
anders waren de schikkingen van den Heer... Aan-  
bidden we zijn goddelijke wil. — Ik sterf maar mijn  
liefde voor u sterft niet. Ik zal u beminnen gelijk ik  
u op aarde heb bemind. Troost u, we zullen elkan-  
der weerzien in den Hemel.

Bemide bloedverwanten, vrienden en medeleerlin-  
gen, ik smeeek u een vurig gebed te storten voor  
mijne ziel. Vaarwel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.