

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden werden.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer GREGORIUS D'HAESE,

weduenaar van

Mevrouw Rosalie Longez,

geboren te Goefferdingen den 18 October 1819, en er godvruchtig overleden den 25 Januari 1912.



De geachte man wiens afderven wij betreuen, mogen wij in alle waarheid de woorden van den H. Geest toepassen : « Hij was bemind van God en van de menschen, zijn aandenken, zal in zegen blijven »
Eccel. XIV.

Op zijn sterfbed mocht hij in alle gerustheid der ziel en vreugde des herten uitroepen « ik heb den goeden strijd gestreden, mijne levenstaak vervuld, het geloof bewaard ; nu blijft er mij nog over de verdiende kroon te ontvangen die de rechtvaardige Rechter mij schenken zal ter eeuwige vergelding.

H. Tim.

Mijne welbeminde Kinderen en Kleinkinderen vaartwel !... In den Hemel zullen wij elkander weder vinden en nooit meer gescheiden worden. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen aflaat)

R. I. P.

Geeraardsbergen, dr. A. Pauwels & Zoon. Vredes.