

Vandaag is de mensch en morgen is hij niet meer
Ons leven op aarde is een lijdensweg, ieder heeft
hier zijn kruis te dragen. De Heer Jezus heeft ons be-
wezen dat er geen andere weg is die naar den hemel
leidt. Laat ons Hem in de kwelling navolgen.



Godvruchtig aandenken van
Heer GUSTAAF D'HAESE

geboren te Zegelsem op 1 Januari 1916
en er godvruchtig overleden op 8 Maart 1943
voorzien van de H. Sacramenten
Lid van 't Genootschap der Xaverianen.



Hij was een eezame jongeling, een verkleefde zoon
een lieve broeder Gustaaf was een kristen mijnwer-
ker en bleef getrouw de Zondagmis bijwonen. Moge
zijn voorbeeld nagevolgd worden.

In den bloei zijner jaren is hij, bij Gods H. Wil, be-
zweken aan de gevolgen van een pijnlijk ongeval dat
hem in de mijn heeft getroffen. Zijn vroegtijdig afster-
ven is een groot verlies voor zijne dierbaren. De goede
God heeft hem bereid gevonden om voor zijn rechter-
stoel te verschijnen en zal hem de eeuwige belooning
geven.

Lieve Vader en Moeder. ge moogt weenen, maar
niet gelijk die welke niet gelooven. Bij God zien we
elkander voor altijd weder. Ik sterf gerust. Ik dank U
voor de kristelijke opvoeding die ge me hebt geschon-
ken. Ik zal in den hemel voor u blijven bidden.

Beminde Broeders en Zusters, eert en bemint vader
en moeder. Nooit kunt ge genoeg voor hen doen. Bidt
altijd voor mij.

En gij, mijn werkgezellen, maakt dat de dood u
niet onbereid vinde. Blijft God indachtig op al uw
wegen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
300 dagen afl.

