

Waarom is mijne kwaal zonder redmiddel geweest en mijn ziekte ongeneeslijk? Omdat U Heer, het zo schikte.



## ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

### **Polydoor - Melanie D'HAESE**

echtgenoot van

### **Mevrouw ESPÉRENCE VAN DEN BREMPT**

geboren te Aalst, de 21 April 1912,

en er godvruchtig overleden de 26 September 1953,

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Mijn levensdraad is afgeweven, in volle bloei van het leven roept God mij tot Zich, hij is de Vader en ik zijn nederig kind. Ik ben gegaan waarheen hij mij riep.

Het scheiden is hard en pijnlijk voor hen die elkaar oprecht hebben bemind. Alleen ons Heilig Geloof kan hier troost en verlichting brengen.

Gelukkig zij die de ziekte en het lijden verduelig verdragen, zij zullen door Jezus voor eeuwig beloofd worden, want deze die Hij bemint leidt God langs de kruisweg het eeuwig leven in.

Vaarwel mijn teergeliefde echtgenote en kinderen, gij die alles in het werk hebt gesteld om mijn leven te redden, die niets onbeproefd hebt laten voorbijgaan, die noch lasten, noch moeiten hebt gespaard om mijn lijden te verzachten, ik dank u van harte om uw liefde en toewijding. Ik zal voor u bidden en over u waken van bij de Heer. Tot weerziens.

Beminde broeders, schoonbroeders, schoonzusters, familieleden en vrienden, troost u in de gedachte dat ik een beter leven ben ingetreden. Aan allen mijn laatste vaarwel. Bewaart mijn gedachtenis in uw hart.

---

De plechtige Lijkdienst, gevold door de teraardebestelling, zal plaats hebben DINS DAG 29 SEPTEMBER 1953 te 9 u in de parochiale kerk van St. Jozef te Aalst.

Vergadering aan het Hospitaal te 8,30 u.

Rouwhuis: Valerius De Saedeleerstraat 62, Aalst.

---

Begrafenissen STRENS, Nieuwstraat 1, Aalst.