

Gelofsd zij Jezus-Christus ! Amen. 100 d. afl.



TER ZALIGE NAGEDACHTENIS  
VAN MIJNHEER

## Jan Baptist D'Haeseleer

ECHTGENOOT VAN MEVROUW  
MARIA AUGUSTA VANDER WEEËN

geboren te Denderleeuw den 27 Juli 1888  
en aldaar overleden den 5 Mei 1937,  
versterkt door de H.H. Sacramenten.

—o—

Ik heb rondgezien en geene redding gevonden. Ik heb tevergeefs gezocht en niemand kon mij redden. maar ik heb mijn vertrouwen op U gesteld. o Heer ! Ik heb gezegd : Gij zijt mijn God ; mijn lot is in uwe handen.

Vader, neem dezen bitteren lijdenskelk van mij weg. dat nochtans niet mijn wil maar de Uwe geschiede !

Ik heb den Heer met verduldigheid afgewacht en Hij heeft mij uit de ellenden van dit leven onttrokken. mij ontrukkt aan de banden van een lijdend lichaam.

Duurbare echtgenoote, vaarwel, pijnlijk is onze al te vroege scheiding, doch gij moogt niet ontroostbaar zijn. in 't ander leven zien wij eerlang en voor eeuwig elkander weer. Zoek verlichting uwer smart bij God, Hij zal u steunen en beschermen.

En gij mijn geliefde kinderen, kleinkind, broeders en zusters, schoonouders, schoonbroeders, schoonzusters en al mijn bloedverwanten, stelt uwe droefheid met de gedachte dat wij op de aarde maar tijdelijk vertoeven, dat het hier slechts een voorbereiding geldt voor 't eeuwig leven. Aan allen ; vaarwel.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil. 300 d. afl.

---

Druk Vanden Abeele-Vanden Bruele, Denderleeuw.