

Het Kruis is niet zonder Jezus, en Jezus niet zonder
het Kruis. H. Bern.

† **Gedenk in uwe gebeden de ziel** †

van Mevrouw

MARIA - LUDOVICA D'HAESELEER

echtgenoot van

Mijnheer OCTAAF TUYPENS

geboren te Esschene, den 13 Augustus 1871 en godvruchtig overleden te Ste Maria-Lierde, den 25 Maart 1939, Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Als een voorbeeld leefde zij onder ons, in de eenvoudigheid en oprechtheid van haar rotsvast geloof. — Gansch haar leven was haar hart het middenpunt van haar huisgezin — 't was immer een moeder vol toewijding, vol verkleefdheid en teedere bezorgdheid, zij was de ziel van alles en werkte zoolang zij kon om het geluk van haar kinderen.

God vond goed haar eene pijnlijke en onverhelpelijke beproeving over te zenden; ze naam ze aan met kristelijke onderwerping en verdroeg ze met engelachtige verdueligheid; zij wist hoe ondoorgrondelijk Gods raadsbesluiten zijn maar tevens zalvend zijne algoede en machtige voorzienigheid voor wie op haar steunt en zich gedwee onderwerpt.

Duurbare echtgenoot en geliefde kinderen, uw hart is overstelpt van droefheid bij het heengaan van moeder: weest echter niet ontroostbaar: ééns zult gij haar weerzien — ondertusschen doet wat gij van haar gezien, geleerd en gehoord hebt en wees haar immer in uwe gebeden indachtig.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 d. a.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.

R. I. P.

Uitg R., Suys, Ste Maria-Lierde.