

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BIDT VOOR DE ZIEL

VAN

PETRUS D'HAEYE

ECHTGENOOT VAN

MARIE PERSYN

geboren te Helkijn, den 1 Septemb. 1854 en overleden
te Avelghem, den 12 November 1921, versterkt
door HH. Sakramenten.



Deze man was eenvoudig, rechtzinnig, godvreezend: toen de ziekte hem velde, toen 't vliem van den heelmester hem een lidmaat ontrukte griede het hem evenzeer terkerk zijne godsdienstige plichten niet meer te kunnen volbrengen als het hem griede zijne ladders niet meer te kunnen bestijgen om tot steun zijner familie ten dienste zijner medeburgers zijn geliefkoosd penseel te hanteeren.

Zijne tong kende noch leugentaal noch bedrog. Daarom was hij bemind van God en de menschen, en zijne bedroefde gade en kinders zijn opgestaan om hem te loven en te beweenen.

Om martelaar te zijn, is ernoch zweerd noch vuur noodig, het is genoeg verduuldig te lijden. - Hij heeft met volle onderwerping aan den wil des Heeren, al de pijnen van eene langdurige ziekte onderstaan, overtuigd zijnde van dit woord van den grooten Apostel: alles komt ten goede aan hen, die God beminnen.

Duurbare Echtgenoote, vaarwel. Het was mij zoet en aangenaam bij u te leven. Dank u voor uwe genegenheid en al uwe zorgen.

Teergeliefde kinderen, bemint elkander, leert van mij hoe troost- en vredebrengend reeds in dit trandental de godsdiens is - wat zijn zij ongelukkig die geen geloove hebben - daarom onderhoud het gebod: eert.... uwe moeder al de dagen uws levens en blijft Hem getrouw en breng uwe kinders op in vreeze tot Hem, die ons allen in zijn geluk eens weder vereenigen zal.

H. Hert van Jesus, ik betrouwe op U. 300 d. ad.

Drukk. Libeer, Avelghem.