

De gezondheid is een ijdel woord...; het leven is
maar een droom. Alles is ijdelheid, behalve God
beminnen en Hem alleen dienen

THOM. A KEMP.



Het was een man vol rondborstigheid, goed van
karakter, bereid iedereen dienst te bewijzen: daarom
werd hij overal gezocht en bemind.

Het was een voorbeeldige christene: dagelijks
woonde hij het H. Sacrificie der Mis bij, naderde
dikwijls tot de HH. Sakramenten, en zonder het
minste menschelijk opzicht toonde hij zijne aange-
kleefdheid aan den godsdienst, en aan het goede.

Welaan, goede en getrouwe dienaar, omdat gij in
kleine zaken getrouw zijt geweest, zal ik u over groote
zaken stellen; treed de vreugde uws Heeren binnen.

MATT. XXV. 21.

Wij hebben hem bemind, verlaten wij hem niet
vooraleer wij hem door onze gebeden gebracht heb-
ben in het Huis des Heeren.

H. AMBR.

Een kind van Maria zal nooit verloren gaan.

H. BERN.

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100 dag. afl.)

Bid de Akten voor den overledene.
(7 jar. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.