

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Catharina D'HAEYER**

echtgenoot van

**PETRUS DE STERCKE**

geboren te Nederbrakel den 13 Januari 1863 en aldaar  
godvruchtig overleden den 6 October 1931

Voorzien der H.H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid der derde orde van de H. Franciscus.

Gedurende gansch haar leven was zij eene vrouw vol van geloof, vreesde God en onthield zich van alle kwaad. Zij was eene ware moeder. Zij voedde hare kinderen op in ernst en in vroomheid, zij zaaide in hunne harten de grondbeginselen van godsvrucht en deugd. Alles heeft zij te werk gesteld om de goede zeden in haar huis te bewaren, om de Christelijke plichten voorbeeldig te doen onderhouden, om in welgemeenden vrede te leven, met allen die haar omringden.

Duurbare Echtgenoot God roept mij tot hem. Hij zend U eene zware beproeving over; doch verliest den moed niet, stel gansch uw betrouwen op den Heer.

En gij Beminde Kinderen, gij weet hoe ik in uw midden geleefd heb, blijft getrouw aan den Heer en vergeet nooit de lessen van uw e moeder; Weest de zorg indachtig die ik U heb toegedragen en stort een vurig gebed voor de rust mijner ziel. — Vaarwel.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

H. Vader Franciscus bid voor ons.

R.

I.

P.

Druk. Wed. O. Surdiacourt-Blo mmaert, Nederbrakel