

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

## CONSTANCE D'HAEYER

weduwe van Mijnheer

ALOISRAMSDAM

geboren te Nederbrakel, den 27 Mei 1857

en er godvruchtig overleden

den 19 Maart 1942.

Versterkt door de H.H. Sacramenter, der stervenden.

Er is geen vastere waarborg voor de eeuwige zaligheid dan de beproeving die God ons verzendt, want alwie de kwelling verduldig verdraagt zal de kroon des levens ontvangen door God beloofd aan degenen die Hem hier op aarde standvastig beminnen.

H. Jacobus

De duurzame overledene heeft tijdens haar langdurige ziekte die kristelijke verduldigheid beoefend: dikwijls herhaalde zij tot stichting der aanwezigen: " Heer, kastijd mij in dit leven maar spaar mij in het andere ... — Het gebed was haar troost en haar sterkte.

Wij moeten altijd bereid zijn om te sterven, want hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij hooren God toe.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de vele liefderijke zorgen waarmee gij mij gedurende zoovele jaren hebt omringd in mijnen nood. De Heer zal er u om vergelden. Een gunst vraag ik u nog: vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!

300 d afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!

300 dagen afl

(12 jaar afl.)

Bid de vier akten.

4038 - De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel