

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

FRANCIES D'HAEYER

zoon van Wijlen

Charles-Louis en Theresia Van Cauwenberge

geboren te Nederbrakel, den 12 December 1876, en godvruchtig overleden te Optrakel den 15 November 1937. Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Het leven is een niet ; de eeuwigheid is alles.

Hij was eenvoudig en oprecht ; vreesde God en week af van het kwaad. Zijn levendig geloof, zijn goedhartig, vriendelijk en gediensig karakter deden hem beminnen van God en van de menschen ; daarom zal zijn gedachtenis in zegening blijven.

Met geduld en onderwerping zag hij de dood van verre naderen. Hij is gestorven gerust, getroost en in de vrede des Heeren. Barmhartige Heer Jezus, geef hem in den Hemel het Loon dat Gij voor uw goede en getrouwe dienaars hebt bereid.

O Maria, gij waart mijn troost in mijn droefheid, mijn toevlucht in mijn ellenden ; gij zijt nu ook de hoop van mijn zaligheid. H. Germanus,

Duurbare Zusters, Bloedverwanten en Vrienden vergeet mij niet ; bidt voor mij ; en gij teergeliefde Zuster, die mij met zooveel zorg hebt omringd, heb dank !

Mijn Jezus barmhartigheid ! 300 d. af.

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.