

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van

ISIDOOR D'HAEYER

echtgenoot van

MARIA-ELISA DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel den 8 December 1869  
en er godvruchtig overleden den 11 Juni 1942.  
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van de Broederschap van de  
Heilige Barbara.

---

Hoe aangenaam is het te sterven als men wel ge-  
leefd heeft : want de dood der rechtvaardigen is het  
einde hunner pijnen, de voltrekking van hunne ze-  
gepraal, de ingang van het eeuwig leven.

(H. Augustinus.)

Ik heb ellendige maanden en droeve nachten geteld  
en den naam des Heeren heb ik aanroepen.

Omdat gij aangenaam waart aan God was het  
noodig dat gij beproefd werdt. Tob. XII.12

Hij was een goede en voorbeeldige huisvader, zorg-  
de voor de christelijke opvoeding van zijne kinderen  
en heeft zijn brood in ledigheid niet geëten. Door  
zijn innemend karakter was hij door iedereen geacht  
en bemind zoodat zijn heengaan door velen zal  
betreurd worden.

Bemide Echtgenoote, Kinderen, Kleinkinderen,  
Broeders en Bloedverwanten, vele gelukkige jaren  
hebben wij samen overgebracht; ik dank u voor  
uwe goede zorgen en voor uwe talrijke bliken van  
genegenheid. Bidt voor mij, leeft als kinderen Gods  
opdat wij elkander mogen wederzien in het Vader-  
huis, op de plaats van eeuwig vrede en blijvend  
geluk.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.

(300 d. af.)

---

Nederbrakel Druk, Wwe. O Surdiacourt