

Heer, ik heb de schoonheid van uw huis en de woonplaats uwer glorie bemind. Ps. XXV. 8.

BID VOOR † DE ZIELERUST  
van Mijnheer

**Joannes - Baptist D'Haeyer**

weduwenaar van Mevrouw

**ELODIE DE CLERCQ**

Echtgenoot van Mevrouw

**CHARLOTTE MINNAERT**

geboren te Nederbrakel, den 19 Februari 1849 en er overleden den 2 December 1926, na godvruchtig de H.H. Sacramenten ontvangen te hebben.

Hij was lid van 't genootschap van de H. Franciscus-Xaverius en de H. Barbara;  
en meer dan 50 jaar Kerkbediende.

De woorden van het Evangelie: «nooit heb ik zooveel geloof in Israël tegengekomen», zouden ook over dezen braven man mogen gezegd worden, die zonder menschelijk opzicht de kristelijke gevoelens van zijn hert dierf omzetten in wijze woorden en vrome daden van kristelijkheid. Hij heeft er door zijn voorbeeld velen gesticht.

Hij heeft ondervonden hoe gerust men sterft wanneer het gedacht aan een deugdzaam leven het hart vervult met een grenzeloos betrouwen en onuitsprekelijke vertroosting.

Mijne dierbare Echtgenootte vaarwel: heb dank voor de onverdrosen zorgen die ge mij, dag en nacht, verleend hebt. En gij, mijne Kinderen, die ik allen in Gods wet heb opgevoed, vergeet nooit dat de leering van Christus alléén den mensch kan gelukkig maken naar ziel en naar lichaam, voor den tijd en de eeuwigheid: blijft die leering steeds belijden, en wij zullen elkander eens weerzien bij God.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijne ziel met U in vrede ruste.

(300 d. afl.

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.