

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARIA D'HAEYER

echtgenoot van Mijnheer

Stephanus Van De Cappelle

geboren te Nederbrakel,

den 6 Maart 1876, en aldaar godvruchtig overleden
den 17 Sept. 1922.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus.

en van de Confrerie der H. Barbara,

— N —

Eene bloeiende gezondheid of jonge jaren zijn voor de blinde dood geen beletsel om haar vernielingswerk door te voeren, en overal droefheid te veroorzaken. Het leven van den mensch hangt aan een zijden draadje, dat bij de minste stoornis afbreekt.

Gelukkig die het gedacht der dood gedurig voor oogen hebben, en iederen dag leven zooals ze willen sterven.

Deze goede vrouw leefde in de vrees des Heeren en was vol toewijding voor haar huisgezin: ook verliezen echtgenoot en kinderen eenen onmisbaren steun in haar.

Dierbare Echtgenoot, kinderen en bloedverwanten eene onverwachte dood heeft mij aan uwe liefde en genegenheid ontrukkt en uw hert verzeerd; doch zegenen wij in alles den H. Wil van God; en is het pijnlijk op aarde gescheiden te worden, blijder zal het wederzien wezen in den Hemel. —

Bewaart dan altijd mijn aandenken in uw hert en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat