

Kom, o trouwe dienares, treed binnen in de vreugde van de Heer.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Juffrouw

MARIA D'HAEYER

geboren te Nederbrakel, de 17 december 1880, en aldaar godvruchtig overleden de 17 december 1959, gesterkt door de troostmiddelen van onze moeder de H. Kerk,



Sedert haar jeugd heeft zij in 'het Klooster van Nederbrakel gewoond, zij was er gelukkig en bemind van allen die haar kenden. Immer werkzaam en gedienschtig is zij een trouwe hulp geweest voor de Eerwaarde Zusters.

Stil en eenvoudig is haar leven geweest. Spijts de kwalen van haar laatste jaren, bleef ze bewonderenswaardig gelaten en verduelig en vond haar troost in het bidden van het rozenhoedje. Gans onderworpen aan Gods H. Wil, zag zij met gerust gemoed de dood naderen. Haar ogen zijn nu opengegaan om al het mooie te aanschouwen en te genieten van al wat God voorbereid heeft aan degenen die Hem trouw bemind en gediend hebben op aarde.

Dierbare Zusters van het Klooster van Nederbrakel, hebt dank om de goede zorgen die mij zo liefdevol verleend werden.

Beste familieleden weest mij indachtig in uw gebeden en tot weerziens in 't eeuwig Vaderhuis.

HARE ZIEL RUSTE IN VREDE!

Nederbrakel Druk, We O Surdiacourt