

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Marie-Eulodie D'HAEYER

echtgenoot van Mijnheer

PETRUS ROELANDT

geboren te Nederbrakel, den 16 Maart 1872,
en er godvruchtig overleden den 11 Maart 1938,
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde en van de
Confrerie van de Heilige Barbara.

Gesproken uit een diep godsdienstige familie was zij overtuigde christene gebleven, eenvoudig en goedhartig, rechtschapen van gemoed, godvreezend en van alle kwaad verwijderd: hierdoor was zij bemind van God en van de menschen.

Gelukkig de mensch, die den Heer dient en een groote verkleefdheid heeft voor zijne geboden..... zalig is hij die in den Heer sterft, want hij treedt uit de ellenden des levens om een onveranderlijke rust te genieten.

Lib. Sap. III.

Zij ruste dan in vrede de trouwe dienaress des Heeren en terwijl zij bij God de vergelding geniet van haar deugden en daden, blijft op aarde haar aandenken in zegening bij allen die haar kenden.

Teerbeminde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familieleden, hebt dank voor uwe aanhoudende zorgen. Gedenkt mij in uwe gebeden, heilige Sacramentiën en Communiën opdat wij elkander eens mogen wederzien bij God.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.