

In U heb ik gehoopt. O Jezus, en mijne hoop zal  
niet verijdeld worden. H. Bonav.



Bid voor de ziel van zaliger  
**PIETER-JOZEF D'HAEYER**

weduenaar van  
**CATHARINA WESTIN**

Geboren te Schoorisse den 17 Juli 1861  
en overleden te Opbrakel, den 25 Maart 1936

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Wij zijn als reizigers en vreemdelingen op deze  
aarde gelijk onze voorouders geweest zijn. Onze  
dagen zijn als een schaduw, en wij verblijven slechts  
kort op tijd aarde. I Par. XIX-15

De dood heeft hem uit het midden der zee in de  
haven geleid, waar hij tegen de woelingen van dit  
sterfelijk leven bevrijd is. H. Ephrem

Gij weet hoe ik ten allen tijde onder U geleefd  
heb, den Heer dienende in alle ootmoedigheid, en  
mij niet sparende om U te leeren hetgeen zalig is.

Bemide bloedverwanten en vrienden, blijf stand-  
vastig vereenigd in den Heer en toont door uwe  
gebeden hoe zeer gij mij bemind hebt.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

R. I. P.