

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus-Henricus D'Haeyer

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Mathildis De Croo

geboren te Nederbrakel den 14 Juni 1867, in deze gemeente schielijk overleden den 26 Juli 1912.

LID VAN HET

GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.



Gelijk eene schitterende ster eensklaps uit den hemel valt, zoo ziet men soms 's menschen leven op eenen keer geeindigd. *H. Bern.*

De dood van den rechtveerdige is het einde van den nacht, en het begin van den dag; het einde der ellende en de ingang der zaligheid.

H. Anton. van Pad.

't Verstand van den wijze is steeds bij God.

H. Bern.

Hij was wijs en bewandelde den weg des Heeren.

Voor niemand, die de kruisbannier draagt, wordt de deur des Hemels gesloten.

H. Bon.

Bemide Echtgenoot, Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, vroegtijdig en schielijk moet ik de aarde verlaten. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Waakt en weest immer bereid, zoo zien wij welhaast malkander weer.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.