

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

POLYDORE D'HAEYER

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-EULALIE VAN DE MAELE

geboren te Nederbrakel, den 14 Januari 1869.
en aldaar godvruchtig overleden den 11 April 1934.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.



Op den weg der beproeving zucht ons hert en bittere tranen ontvloeien aan onze oogen; niettemin willen wij wat God wil, en dit gedacht dat Gods wil is geschied, bedaart ons gezucht en stelt onze tranen.

De Heer had hem met eene schoone ziel begaafd; in zijne oogen deed hij steeds wat goed en Hem behaaglijk was. Zijne dagen waren werkzaam, zijne wegen vol vrede en liefde. — Met den Apostel mag hij zeggen: "dit is de getuigenis van mijn geweten, dat ik op deze wereld in eenvoudigheid en oprechtheid des herten geleefd heb. H. Paulus.

Ik heb een goeden strijd gestreden, mijne loopbaan voltrokken, het geloof behouden; thans is mij de kroon der gerechtigheid toegelegd. 2 Tim :IV 7.8.

Duurbare Echtgenoot en kinderen, God roept mij tot Hem. Troost u en verliest den moed niet. De Heer zal zegen en sterkte doen volgen aan de beproevingen die nu u overkomen en eenmaal zullen wij elkander wederzien in den Hemel. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. We1. O. Surdiacourt.