

Niets is zekerder dan de dood, niets zoo onzeker dan het uur.

H. Aug.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

THEOPHIEL D'HAEYER

Echtgenoot van Mevrouw

ELODIE-MARIE TEERLINCK

geboren te Nederbrakel, den 26 Juni 1878 en
overleden te Maurage, den 24 Maart 1925.

Gezald met de H. Olie.

Hoe vol van waarheid zijn de woorden van het boek: Navolging van Christus: Als het morgen is, peins dat gij tot den avond niet zult leven: en als het avond is, wil U den dag van morgen niet verzekeren. (Thom. a Kemp.)

Wees dus altijd bereid, en leef alzoo, dat U de dood nooit onbereid vinde.

Zalig is hij, die altijd de uur van zijne dood voor oogen heeft, en zich dagelijks bereid om te sterven. (Thom. a Kemp.)

Maria is onze hoop binst het leven, en onze troost in de uur der dood. (H. Aug.)

Bemide Echtgenootte, plotselings ben ik aan uwe liefde onttrokken. Voor U en voor onze kinderen te leven en te zorgen was het doelwit van mijn leven. Doch stel uw betrouwen op Gods Voorzienigheid die verlaat de weduwen en weezen niet. En gij mijne Kinderen weest Moeders troost en steun al de dagen van haar leven. Gij allen Bloedverwanten en Vrienden rekt het voor uwe plicht voor mij te bidden, opdat ik, zoo plotselings door de dood getroffen, barmhartigheid bij den Heer verwerve.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel. Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert