

Het leven van den mensch is als het gras der weide,
dat 's morgens weelderig groeit en 's avonds reeds
gemaaid is. Ps. 15.

†
GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

Irma Dhane,

dochter van

Theophiel en Veronica Van Dorpe,

geboren te Huysse den 6 Maart 1888 en in den Heer
ontslapen te Mullem den 11 September 1907,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
*Lid der Congregatie van O. L. V. en der confrerieren
van het H. Hert van Jezus en van de H. Barbara.*

Door langdurige ziekelijkheid beproefd, heb ik
nochtans geene klachten laten hooren, omdat Gij,
o Heer, het zoo geschikt hadt. Daarom ook zult Gij mij
genadig aanschouwen. SAP. III.

De dood die zij zag aankomen verschrikte haar niet,
maar versterkt door een kinderlijk betrouwen op
Maria, aan wie zij zich had toegewijd, aanvaardde zij
dezelve met volkomene onderwerping aan den wil van
God, en ontsliep zachtjes in den Heer. H. ALPH.

Vaartwel, geliefde Ouders. Ach! ik moet u, die ik
zoo zeer beminde, zoo vroeg verlaten, maar 't is Gods
wil. Indien het vreeselijk is jong te sterven, het is
misschien gevaarlijker langer te leven. Ik zal u eeu-
wig dankbaar blijven voor de teedere zorgen die gij
voor mij gehad hebt. THOM. A KEMPIS.

En gij allen, mijne lieve bloedyerwanten, vrienden
en kennissen, ik smEEK u bij onzen Heere Jezus-Cris-
tus en bij de liefde des Heiligen Geestes, dat gij mij
bijstaat in uwe gebeden voor mij tot God. ROM. xv.

Mijn Jezus barmhertigheid. (100 dag. afl.)
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

Eyne. -- Drukkerij M. Van Maercke.