

Heer ik heb den luister van uw huis en de plaats  
waar uw Glorie troont bemint. Ps Judica me.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

# LUDWINA D'HAUWERS

WEDUWE VAN MIJNHEER

## PIETER DE CROO

geboren te St-Lievens Hautem den 27 Mei 1850 en  
godvruchtig overleden  
te Godveerdegem den 3 September 1941,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.  
Zij was lid van de derde Orde, Apostolaat des  
Gebeds, H. Kruisweg en Vereenigde Gebeden.



Kalm en zacht is zij heengegaan met die boven-  
natuurlijke gerustheid, die de kostbaarste genade  
is voor dezen die heengaan tot God en de zoetste  
vertroosting voor hen die hier op aarde blijven.

Haar aanheiden bidt ons allen te danken  
bewees ons haar grote genade en liefde. Zo  
allen die op Maria en op de Heilige Geest des  
hemels open.

Zij heeft haar huis met wijsheid bestuurd. Hare  
talrijke kinderen zullen haren lof verkondigen.

Spreuk 31.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Achter-  
kleinkinderen, gij waart mijn vreugde en mijn  
fierheid hier op aarde, nu in den hemel zult gij mijn  
eerekroon zijn.

Ik dank U en zegen U om al die liefde en gene-  
genheid waarmede gij mij omringd hebt en waar-  
mede gij mijnen ouden dag zoo gelukkig hebt  
gemaakt. Houdt steeds mijn voorbeeld en mijn  
lessen voor oogen en bidt veel voor mij, gij vooral  
mijn kleindochters kloosterlingen.

Maagd en Moeder Gods, Maria, bidt Jezus voor mij.  
300 dagen afl.

---

Uitg. H. D'Hoker Godveerdegem