

Op 't kruis van Jezus wil ik hopen en rusten.



BID VOOR DE ZIEL

van

VICTOR D'HERTOGE

*geboren te Nazareth den 17 September 1868 en er
godvruchtig overleden den 14 September 1943,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Gelukkig hij die het uur van zijn dood gedurig voor oogen houdt en leeft zooals hij wenscht te sterven.
(Nav. van Christus).

Niets is duurzaam hier op aarde, het geluk ontvliegt ons op het oogenblik dat men denkt ervan te genieten.

Zonder klagen, in volkomen onderwerping aan den aanbiddelijken wil Gods, heeft hij de wreede ziekte en den dood aangenomen uit de handen des Heeren.

Hij leefde in eenvoud, en stelde zich geen onge-rechtigheid voor oogen. In werk, gebed en behulpzaamheid heeft hij zijn dagen doorgebracht, tot voorbeeld van zijn evenmensen. God zal zijn ge-trouwen dienaar loonen met de eeuwige zaligheid.

Beminde Broers en Familieleden, we hebben samen gelukkig geleefd, omdat we mekaar beminden. Nu dat O. L. Heer mij roept, vraag ik U mij in uw gebeden te gedenken tot lafenis mijner ziel. Dat God U vergoede voor al 't geen gij voor mij gedaan hebt.

H. Maria, Koningin van den Hemel, op U stel ik mijn vertrouwen.