

Beter is de dood dan een bitter leven ; en beter is
de eeuwige rust dan eene aanhoudende raakheid
Eecl. XXV 12.



BID VOOR DE ZIEL
VAN

Jan-Baptist D'HOKER

ECHTGENOOT VAN

Elisa SOLEMÉ

geboren te Godveerdegem den 29 September 1872 en
aldaar in den Heer ontslapen den 22 Februari 1929.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was lid van 't genootschap van den
Z. eten Naam Jesus.



God heeft hem door druk en lijden willen beproe-
ven, omdat hij hem aangenaam was ; zalig is im-
mers de mensch die beproeving lijdt. want hij zal
gelouerd geweest zijn ; en hij zal de kroon des
levens ontvangen. Eecl. I, 12.

God mengelt het geluk dezer wereld met bitter-
heder, omdat wij ons aan het tijdelijke niet zouden
hechten en opdat wij een geluk zouden zoeken welke
zoetigheid niet bedrieglijk is. N. Aug.

Bemide echtgenoot en zoon ; geerne zou ik nog
eenige jaren bij U zijn gebleven, maar de Heer heeft
het anders geschikt & zijn Naam zij gebenedijd !
Bewandelt altoos de weg der gerechtigheid, dan
zullen wij elkander in vreugde wederzien. Mijn lieve
zoon bemin uwe moeder van herte al de dagen van
uw leven en wees hare troost.

Zoet hert van Maria, weest mijne zaligheid.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. all.)

R. 3. D.

Sottegem, druk. J. Vermeire-Vineke, Kazernstraat.