

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER  
PAUL, MARIE, ADELINÉ, ALBERIC  
D'HOLLANDER

Echtgenoot van  
Mevrouw Albertine VANCAYSSELE

*Geboren te Moerzeke op 15 augustus 1919 en  
godvruchtig overleden te Moerzeke op 30 april 1983,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.*

Als gij mij eens zult komen zeggen  
Dat gij mij straks voorgoed verlaat,  
Dan zal ik stil mijn handen leggen  
Rondom uw bleek en zacht gelaat.

De goede dood zal ons niet scheiden,  
Hij is de wachter, die ons beidt  
En tot de heerlijkheid zal leiden,  
Aan gene zij van ruimte en tijd.

R.v.G.S.

Vader, te vroeg verlaat gij ons, maar onverdelgbaar  
bewaren wij uw voorbeeld van oprechte geloofsbeve-  
ling, van goedheid en zachtzinnigheid, van onver-  
poosde arbeid en zorg voor ons allen.  
Dankbaar blijven wij u gedenken en voor u bidden.

*De echtgenote, de kinderen en de ganse familie,  
danken U van harte voor uw troostvol deelnemen  
aan hun droefheid en voor uw gebed.*