

O Heer, gij hebt aan ons leven palen gesteld,
die niet kunnen overschreden worden. Job XIV

BID VOOR † DE ZIELERUST

VAN

FÉLIX D'HOMME,

echtgenoot van

ODILE BASSELIER,

geboren te Paricke, den 19 December 1860 en te
Everbeke overleden den 24 Juni 1925

Voorzien van de HH. Sakramenten,

Zoo vervliegt de wereldsche glorie. De dierbare
afgestorvene dacht nog eenige jaren gerust leven
te mogen genieten, in het midden zijaer kinderen,
doch eene korstondige ziekte sleurde hem onwil-
lekeurig tot op den boord des grafs. Hij was zonder
onrust, om iat hij gereed was Alvorens te sterven
verklaarde hij zelt; Wat zou ik hier nog langer
doen? Al mijne wenschen zijn vervuld. H. Aug.

Nooit had hij eenigen omgang met hen die de
vermaken beminnen Nooit was hij in gemeenschap
met lichtzinnigen. Hij heeft den Heer gediend en
gevreesd met liefde, ook was hij bemind en
geëerd door iedereen.

De goedheid zijner inborst maakte hem talrijke
vrienden en de edele gevoelens van zijn hart ver-
wierven hem de algemeene achting, hierom zal
zijne gedachtenis in zegening voortleven.

Eccl. 14

Bemide echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
bloedverwanten en vrienden al, ik vertrek naar
de eeuwigheid, vergeet mij niet als gij zult bidden.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
7 jar. en 7 quadr.

R. I. P.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt