

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied; de naam des Heeren zij geprezen. J.



Bid voor de ziel van

EDMOND D' HONDT

echtgenoot van

Marie Elodie Demeulemeester

geboren te Maercke den 16 Januari 1836
en aldaar overleden den 4 Mei 1907.

Lid van het genootschap van den H. Francis-
cus-Xaverius.

Hij was een voorbeeldig huisvader, steeds wakend op al de omgangen van zijn huis, van jongs af met den geest van werkzaamheid bezield, en teederlijk bezorgd om zijne kinderen in de vrees des Heeren op te voeden.

Bemind van God en van de menschen zal zijn aandenken in zegening blijven. Eccl. VIV

Gij alleen, O Heer, weet welke smertelijke pijnen hij heeft uitgestaan, maar ondersteund door uwe gratie heeft hij alles geerne verdragen, vervuld van deze troostelijke woorden: de Heer kastijdt, dien hij lief heeft.

Beminde Echtgenootte en Moeder, hebt dank voor al de zorgen welke gij voor mij gedurende mijne marteling hebt gehad. Mijne kinderen bemint uwe moeder en weest mij in uwe gebeden irdachtig.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid

300 dag. afl.

Schoorisse, drukk. Gilleman.