

O dood, waarom zou ik u vreezen, daar gij voor mij
de ingang zijt tot het eeuwig leven. H. THER.



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

VAN

I V O D H O N D T

ECHTGENOOT VAN

JUSTINE VAN HAUTE,

*geboren te Petegem-Audenaerde, den 20 April 1853
en zeer godvruchtiglijk overleden
te Bevere-Aud., den 22 Maart 1917,
vertrouwt en versterkt door de genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk*

Hij was lid van 't Genootschap van den H. Franc.-Xav.
Vereerd met de medalie van 1^o, 2^o en 3^o klas.

Ik heb droeve maanden beleefd en pijnlijke nachten geteld.

Waarom was mijne droefheid onophoudend en mijne kwaal ongeneesbaar? — Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen Heiligen Wil. JOB VII, 3

Om martelaar te zijn is er noch zwaard noch vuur noodig; het is genoeg gelaten en verduuldig te lijden zonder klagen. H. GREG.

Zalig de mensch, die uwen naam lief heeft, o Maria! Heerlijk en wonderbaar is uw naam, en allen die hem aanroepen, zullen in hun stervensuur niet vreezen.

Lieve Echtgenoot, wees niet bekommerd en blijf verduuldig in uwe smerten en pijnen, want na het weenen en zuchten schenkt God in overvloed zijne vreugden. En gij, *mijne beminde Kinderen*, hebt dank voor uwe goede en onophoudende zorgen, welke gij aan mij en aan moeder hebt gegeven. Houdt uwe goede moeder in eere al de dagen uws levens. Aan u allen schenk ik mijnen laatsten vaderlijken zegen. Dat God u beware en u betere en vredevolle dagen late beleven. Blijft uwen vader indachtig in uwe gebeden.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust. 300 d.

Bevere — Druk. W^o C. Wattyn-Rohaert