

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Marie-Rosalie D'Hondt

ECHTGENOOTE VAN

Joannes-Baptista De Pourcq

geboren te Mooregem, den 17 Februari 1857,
aldaar overleden den 9 September 1911,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Ellendige maanden heb ik tot erfdeel gehad en
droeve nachten heb ik voor mij geteld.... In mijn
lang lijden heb ik mijnen mond niet geopend om
te klagen; uwe vertroosting, o Heer, hebben mijn
hart met blijdschap vervuld. JOB. VII, PS. XCIII.

In vrede zal ik slapen en rust genieten, want gij,
o Heer, hebt mij in de hoop bevestigd... Heer, doe
met mij naar uwen heiligen wil, gebied dat mijne
ziel in vrede ontvangen worde.

PS. IV, 9, 10. JOB. III 6.

Lieve kinderen, eert uwen vader al de dagen zijns
levens en blijft mij te zamen herdenken in uwe
gebeden.

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik u altijd meer
en meer beminne. (300 dagen afl.)

Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 dagen afl.)

R. I. P.

Audenaarde, A. Vandendriessche.