

God doet onverstaanbare werken ... wie zal Hem
zeggen; Heere, waarom handelt gij zoo?



ZALIGE GEDACHTENIS

van Vrouw

STEPHANIE D'HONDT

WEDUWE VAN HEER JAN FREYNE

geboren te Lisseweghe den 12ⁿ Mei 1867 en er in
de kerk overleden den 3ⁿ Juli 1930. ontvangen
hebbende het H. Oliesel.

Lid der broederschappen van het Allerh. Sacrament
en van de H. Barbara.

Het geloof alleen kan ons troosten bij den dood van
deze beminde moeder: de goede God gaf haar het le-
ven ... Hij ontnam het haar ... Zijn Heilige Naam zij
gebenedijd!

Vol ijver en godsvrucht, blijmoedig kwam deze
kloeke vrouw den tweeden dag der octaaf van O. L.
Vr. van Lisseweghe ter kerk om O. L. H. te erken-
nen, zijne Moeder onze Beschermster en Patrones te
verereen en te bidden gedurende de H. Mis gezongen
ter intentie der zieken en kranken der parochie en
zie: door eene beroerte geslagen, zakte zij neer aan
't evangelie der Mis en gaf in korte stonden hare ziel
den Heer terug in zijnen tempel zelf en voorzeker
door de handen van Maria ... Zij ruste in vrede!

Goede Moeder gedroeg de afgestorvene zich in alles
met christelijke wijsheid Zij was gelukkig om 't ge-
luk harer kinderen. De vreugde was in haar huis.

O duurbare Kinderen, thans is het eene gróote be-
proeving, doch troost U en bidt voort: " Onze Vader
... Uw Wil geschiede op aarde als in den hemel
Blijft eensgezind ... Ja, wij scheiden maar ik laat U
mijn hart.

Gestorven in het huis zelf van God, laten wij allen,
Bloedverwanten en Vrienden, haar door onze gebe-
den binnenleiden in de eeuwige tabernakelen.

Drukk. A. Scherpereel-Bossaert, Dudzeele.