

Jezus zag haar aan, en had haar lief..

Dien dag sprak Hij tot haar : « Laat ons oversteken naar den anderen oever »

Ev. Marc. IV. 35.

† GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN

**Juffer Suzanna, Zulma, Joanna, Maria D'HONDT**

dochter van Mijnheer Hubert en van Mevr. Philothea DE MOOR

geboren te Bevere Oudenaarde den 22 Februari 1914

en aldaar godvruchtig overleden den 3 Juli 1942.

gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Ze was lid van den Bond van het H. Hart en van de V. K. B. J.

Op den Eersten Vrijdag, waarop ze, als voorbeeldig en braaf meisje, als overtuigde Christin in de Katholieke Aansticht, zôo dikwijls het H. Hart van haren Goddelijken Heer en Koning kwam oeminnen door een vurige H. Kommunie en een H. Offer, is ze nu, in den bloei der jaren voor goed heengegaan, haar schoone ziel en jeugdig leven, blijmoedig offerend.

Van haar prilste jeugd, in eer en deugd opgevoed, ging ze haar jonge leven met goedig hart, vranke blik en vrome godsvrucht, — Gedienschtig en liefdevol in haren huiskring, steeds bezorgd om 't welvaren van hare geliefden, immer blij en levenslustig in wel en wee, elken dag dien God haar schonk, bloeide ze heerlijk mooi en maagdelijk rein, als een jonge twijg met witte veelbelovende bloeisem onder Gods lieve zon... Tot een onweerswolk haar overschaduwde, het boompje omver rukte, en de onverbiddelijke dood, bij Godes wil, neerdaalde en het velde in vollen bloei van het leven. Doch de goddelijke Hovenier, Jezus-Christus, heeft haar overgeplant in den eeuwigen lusttuin van het Hemelsch Paradijs...

Mocht deze heerlijke waarheid voor U, diepbeproefde Vader en Moeder, broers en zusje, die ik zoo innig dank om al Uwe lieve zorgen, en bij wien ik zoo graag nog lang ware gebleven, een heelende balsem en sterkende troest zijn in 't harde en 't pijnlijke van dit vroegtijdig scheiden en in Uw diepe smart : Met U blijf ik Uw kind, dat ge met gebroken hart offert, vereenigd door 't geloof in Christus langs het gebed.

Mocht mijn vroegtijdig afsterven voor U, beste V. K. B. zusters een zegen zijn en een aansporing tegelijk opdat ge allen Uw leven naar Christus zoudt richten als vrome en apostolische meisjes, en ge worden zoudt : een sterke steun, de eer en glorie van Kerk en Land.

Bidt allen voor mijn zielerust en tot weerziens bij den Heer.