

Ik bemin Hem.... Mijn God, ik bemin U....
H. Theresia van Lisieux op haar sterfbed.

† GEDENK BIJ JEZUS H. HART

de ziel van Zaliger

Eerwaarde Zuster MARIA-EUCHARISTIA

in de wereld

Mejufvrouw Martha-Clara DHONDT

geboren te Nazareth, den 14 Februari 1907, in
't klooster getreden der Zusters van Liefde te Gent,
den 1 Augustus 1927, geprofest den 25 Maart 1927,
overleden te Syssele, dan 7 Maart 1944, voorzien
van de HH. Sacramenten.

Met eere droeg ze den schoonen naam van
Zuster M. Eucharistia; haar leven was werke-
lijk een Eucharistisch leven: de H. Mis, de H. Com-
munie, het Priesterschap had zij onuitsprekelijk
lief.

Daar putte zij de kracht om te beminnen:
Medezusters zieken en allen die haar nader-
den. De jonge meisjes, die haar werden toever-
trouwd, leidde ze op in de Liefde tot Christus
en Maria door godsdienstonderricht en door het
voorbeeld harer diepe godsvrucht.

Sterven was haar geen offer; 't was haar een
gunst en genade waarvoor ze den Heer dankte.

Heel haar kloosterleven heeft ze enkel God
gezocht en zich geheel aan Zijn liefde over-
geleverd. Ze verlangde nog slechts naar den
hemel en gaf haar reine ziel voor eeuwig weer
aan Haar Hemelschen Bruidegom.

Eerwaarde Moeder Overste, getiefde Medezus-
ters, ik dank U voor uw goede voorbeelden,
uw innige genegenheid in Christus, uw gebeden.

Mijn lieve Zuster, Kloosterlinge, van harte dank
voor uwe zoo teedere zorgen.

Duurbare Familieleden, dank om uw genegen-
heid. Ik zal voor U bidden. Tot weerziens in
den Hemel.

Zoet Hart van Maria, bidt voor mijn zaligheid

Genadige Jesus, geef me een eeuwige rust.