

Gedenkt uwe oversten die U **het** woor! Gods verkon-  
digd hebben, hun dood beschouwend, volgt hien geloof  
na!

Hebr. XIII.



## TER ZALIGER GEDACHTENIS

van den Eerwaarden Heer

# Armand Feliciaan Ghisleen D'HOOGHE

Geboren te Bazel

den 12 Juli 1884,

Priester gewijd te Gent

den 22 Oogst 1909

Coadjutor te Olsene,

*by willen 22-06-1909*

Onderpastoor te Elst en Mater

Pastoor te Lede (Wannegem),

sinds 9 Januari 1936,

en godvruchtig in den Heer ontslapen

te Bazel, den 3 Maart 1940.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

---

Hij was een trouwe priester die met vastberadenheid handelde volgens Gods Wil... Als een waakzaam en onvermoeibaar Herder, slachtofferde hij zich voor zijn schapen... Terecht mocht hij met den Apostel zeggen : « Ik heb den goeden strijd gestreden, mijne loopbaan voltrokken... het geloof bewaard... ».

Ik heb, o Heer, de schoonheid van uw huis bemind, en den luister uwer woning lief gehad.

Ps. xxv, 8.

Broeders, Zusters, Bloedverwanten... Vaartwel ! Dank voor uw teedere en innige zorgen en genegenheid, bidt voor mij !

Parochianen van Lede ! Vaartwel ! Gij weet hoe ik door mijn gebeden en onderwijzingen, vermaningen en raadgevingen, uwe zaligheid behartigde... Bidt voor uwen goeden Herder.

R. — I. — P.

---

Drukk. Schuerman, Temsche