

O Heer, Gij hebt den schat van ons leven ont-
nomen; doch uwe werken zijn volmaakt, daarom dat
uwe Heilige Wil geschiede.



Bid voor de Ziel van Mevrouw
Maria-Josephina D'HOOGHE

Echtgenootte van Mijnheer

Franciscus-Philemon DIERICKX.

Geboren te Wieze, den 31 Juli 1900 en godvruchtig
overleden te Herdersem, den 17 Maart 1940.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid der Confr. van O. L. Vrouw van den Rozenkrans.
.....

Zalig de mensch, die in den Naam des Heeren zijn
hoop stelt en zich van ijdelheid en bedrog heeft
onthouden.

Kalm en overgegeven aan den Wil Gods heeft zij
hare langdurige en pijnlijke ziekte verdragen, wetende
dat het lijden van dit leven niets te beduiden heeft
als het vergeleken wordt met het geluk dat ons in
den Hemel te wachten staat.

Aan U dan, geliefde Echtgenoot, is overgelaten de
zorg der kinderen die God ons geschonken heeft; gij
zult de steun der weezen zijn, opdat gij eens in hen
den troost uwer ziel en de vreugd uws ouderdoms
moet vinden.

Teergeliefde Kinderen, ik had willen leven om U
te beminnen en voorts voor U te zorgen, doch het is
Gods Wil dat wij scheiden; met kristelijke onder-
werping moeten wij ons daaraan gedragen. Eert uw
Vader alle dagen zijns levens, bemint elkander en
kwijt altijd uwe kristelijke plichten, van uit den He-
mel zal ik op U waken en intusschen zijt mij in-
dachtig in uwe gebeden.

Bemide Ouders, Broeders, Zusters en Familieleden,
vaartwel en tot weerziens.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quad. afl.

R. I. P.

Druk. Pr. Schepens-Van Roy, Herdersem.